

HVAD BRYLLE OGSÅ TILBYDER

Vi vil gøre alle brylleborgerne opmærksom på, at der sker meget i Brylle, tilbuddene er mange. Menighedsrådet står for en del af dem, og vi kan kun opfordre til, at I prøver at møde op og ser, hvad det kan være.

Torsdag 1. marts 2012 var der endnu et arrangement, og selve emnet lød måske ikke tiltalende for mange. Vor præst, Dorthe, ville gennemgå årets salmer. Tager man emnet for pålydende, kunne det måske virke lidt afskrækkende, for skulle man mon bare sidde og forholde sig til gamle støvede tekster og også synge dem? Man kendte nok hverken tekst eller melodi.

Dorthe havde valgt at koncentrere sig om Grundtvigs salmer. Det var ingenlunde en støvet og gabende oplevelse for de fremmødte. Mange af salmerne har tekster, der ikke altid er lette at forstå, men her kommer Dorthe til sin fulde ret. Hun er eminent til at gøre teksten forståelig, trække essensen frem og også vise, at teksterne har et budskab til det moderne menneske. Dorthe bevæger sig langt uden for den enkelte salmes tekst, så den får nutidigt liv. Hun er meget engageret i emnet. Dertil kommer, at hun taler dejligt højt og tydeligt og i et flot sprog. Det er tydeligt, at Grundtvig står højt på hendes kanonliste. Hun gav udtryk for, at Grundtvig er en mester i at udtrykke sig i poesi, hvad han ikke er særlig god til i prosa.

Vor præst kom også ind på ”de tomme kirker”, og hvad pressen i den anledning mener. Man kan ikke vurdere behovet for kirken alene ud fra hvor mange, der møder op til gudstjenesten. Man må også tage i betragtning, hvor stor en brøkdelen af sognets beboere, der bruger kirken. Gør man det, kan regnskabet se anderledes ud. Her i Brylle bruges kirken ganske godt, men naturligvis er der plads til flere.

Vi vil gerne opfordre til, at I brylleborgere, unge som ældre, udviser en større nysgerrighed, når Menighedsrådet udbyder arrangementer. Vi har deltaget i en hel del af dem og er gået hjem med godt udbytte. Man behøver ikke at være særligt troende, eller overhovedet troende, for at få en god oplevelse. Og så er det da altid dejligt at være sammen med andre!

Vores opfordring er derfor – kom og deltag og få en god oplevelse både til glæde for jer selv og for dem, der udbyder arrangementerne.

Inge og Ole Sand